

Steeds meer Haarlemmers lopen warm voor kano

Marcel Tabbers

Haarlem ■ In de huidige tijd van duurzaam omgaan met energie merkt kanovereniging De Trekvogels dat er steeds meer belangstelling komt om het water op te gaan. René van Es is al 60 jaar lid van de club, die gehuisvest is op de hoek van de Jan Gijzenvaart en de Spaarnedamseweg, vlakbij de Schoterroogbrug. Met Paul van Galen, Pim Luiten en Jan-Willem Doornenbal is hij net terug van een 'tochtje' op het Spaarne.

Rechtop zittend in zijn witte 'Canadees' is het varen voor de Haarlemmer als rijden in een SUV. „Er is hier in de loop der jaren een groep iets oudere leden bijgekomen. Ze zijn het er allemaal over eens. Zodra je de kant loslaat, krijg je op het water een gevoel van ontspanning”, aldus Van Es.

Van Galen vult aan: „Op dinsdag, onze clubavond, wordt een introductie cursus gegeven. In vier avonden leer je hoe je moet varen, maar ook veel over veiligheid. Er zijn genoeg soorten boten beschikbaar; je

kunt ze allemaal proberen om te ervaren in welke boot je je het prettigst voelt.”

In het zogenaamde botenhuis liggen inderdaad veel kano's in de stellingen. Een kleurrijk geheel. „Het is net zo'n gemêleerd gezelschap als onze bijna honderd leden”, grijnst Luiten.

„Maar de sport is ook heel laagdrempelig. Iedereen kan instappen en wegvaren. Een mooie tocht maken, de vrije natuur in. Normaal doen we dat vanuit de club ook twee keer per jaar ergens in het land. Een kano is natuurlijk ook makkelijk mee te nemen op je auto.”

Langste dag

Op de langste dag van het jaar heeft Doornenbal er al een kanotocht op zitten rond koffietijd. „Vanmorgen ben ik met zes vrouwen naar de Mooie Nel gevaren om daar drie kwartier later de zon op te zien komen. Zo op het water met een rustig briesje hebben we een tijdje liggen kijken. Echt geweldig. Na afloop zijn we de Hekslootpolder ingevaren. Daar was het heel erg rustig en konden we genieten van de vele vo-



Kanovereniging Trekvogels op het Spaarne. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

gels.”

Zoals vele kanoërs is ook Doornenbal een liefhebber van de natuur. „Bij het clubhuis laten we nu ook klimplanten groeien. Ook dat helpt bij vergroening.” Maar de club werkt ook op een andere manier mee aan duurzaamheid. Van Galen

legt het uit: „Op het dak van het clubhuis liggen nu 41 zonnepanelen. Daarmee regelen we de verwarming van de accommodatie, het water en de overige behoefte. Op het water zijn we al duurzaam, maar nu ook op de kant.”

Al pratend hebben de mannen de

'Als je de kant loslaat ontstaat er een ontspanning op het water'

boten weer 'op stal' gelegd; een plek waar ze door corona een tijdje stil lagen. Van Galen: „Ook wij waren dicht als vereniging, hoewel je heerlijk had kunnen recreëren op het water. Voor leden die hun boot op wilden halen, maakten we een uitzondering. Die mochten de kano thuis stallen en konden wel lekker varen.”

Populair

Wat het varen betreft maakt Van Es zich geen zorgen. „Ik werk bij Kano-centrum Arjan Bloem in Wormer. Je ziet de omzet toenemen zo populair is het. Maar wat wil je? Op het water door de natuur. Dat is toch heerlijk?”